

België-Belgique
P.B.
3620 Lanaken
12/2636

Contactblaadje

Telebouworde Limburg vzw



V.U. Benny Sohl
Azaleastraat 13
3620 Neerharen

Verschijnt driemaandelijks
Jaargang 21 nr. 3
Juli - september 2010
Afgiftekantoor

Voorwoord

In dit Contactblaadje blikken we terug op de begindagen van 'De Sleutel'. Hoe op een verzopen regendag begonnen werd met de afbraak van een oude legerbarak in Duitsland en hoe ze in Neerharen weer werd opgebouwd. Bij zo'n oude herinneringen horen uiteraard ook nog wat foto's uit de oude doos.

Voor een keertje ook de aandacht vestigen op de agenda. Het zomerbouwkamp dit jaar staat ingeschreven van 12 tot 31 juli. De inschrijvingen zijn al een tijdje gestart en al een tiental mensen hebben zich aangemeld om mee te werken. Wie tijd en zin heeft om in die periode een week of enkele dagen mee te werken, moet zeker iets van zich laten horen.

Terwijl de temperaturen de 30 graden overschrijden lijkt het boeiend om eens te schrijven over iets wat we allemaal vanzelfsprekend vinden maar wat het allerm minst is : water. Verderop in dit blaadje een interessant artikel over water en watertekort.

Tenslotte uiteraard de wist-je-datjes en het familienieuws. Ziezo, veel leesplezier en hopelijk tot op het bouwkamp.

De redactie

30 jaar de Sleutel

Het was een mijlpaal in de geschiedenis van Telebouworde. De eerste dag van het begin van de Sleutel en het heeft geregend, veel geregend, de hele dag lang...

Op 24 april 1980 zijn wij begonnen met het afbreken van een legerbarak in Duitsland die wij gratis verkregen hebben van het Belgisch leger. Jan Maesen had van zijn broer Pierre vernomen dat er legerbarakken te verkrijgen waren in Duitsland. Maar die moesten we zelf afbreken en naar hier vervoeren. Een hele



opgave. Alles wat zich boven de vloer bevond moest meegenomen worden. De barak was 35 m lang en 8 m breed.



De eerste zaterdag waren we met 22 helpers en een oplichter van Gobo bestuurd door Freddy Cramer in de gietende regen naar Duitsland gereden. De golfplaten op het dak waren spekglad. Maar waar een wil is, is een weg. Tot bijna de helft hebben wij de eerste dag kunnen afbreken en gedeeltelijk opladen. Aan de grens werd alles gecontroleerd en invoerrechten betaald. Daarna konden we verder naar Neerharen waar alles ook nog moest worden afgeladen.



Onze pastoor Brouwers heeft ons grond aangeboden van de kerkfabriek om de barak op te zetten. Op vrijdag 1 mei zijn we begonnen met funderingen graven en storten. Samen met Benny Sohl, Patrick Sohl, Gerard K..., Johan Venken, Chris Vandeninden, Valere Gerets, Albert Gerets, Albert Somers en Petra Gerets. Op 2 mei zijn we terug naar Hitfeld in Duitsland gereden. Deze

keer met twee opliggers die weer bomvol werden geladen. Maar op de terugreis hadden we problemen aan de grens. Onze papieren van de vorige week waren niet meer geldig. Na veel praten en lopen van het ene kantoor naar het andere hadden we toch iemand gevonden die onze papieren afstempelde zodat wij konden vertrekken.

De eerste keer is Jean Maesen met zijn vrachtwagen meegereden, die dan in panne is gevallen zodat deze een hele week in Duitsland is moeten blijven. Jan zei toen: "Mijn kamion is op vakantie."



Eens alles in Neerharen was begon het opbouwwerk. Alles zuiver maken en schuren. Dagelijks kwam Chris Vandeninden van Lanklaar met de fiets om al die klussen te klaren en mee te werken aan de verdere opbouw. Elke zaterdag en alle vrije dagen is er gewerkt. Ook 's avonds nog als we terug waren van ons eigen werk, elke dag tot 21u of zelfs 22u00.

Voor de vloer werd door Benny en Patrick overdag ongeveer 20 m² chappe gelegd. Na het werk en de schooluren werden dan de tegels erop gelegd. Er werkten immers verschillende jongeren met ons mee. De binnenoppervlakte van de barak is 270 m², de vloertegels zijn 10 op 10 cm. Als we dat even uittellen liggen er dus zo'n 27000 tegels in. "Moet kunnen."



Dankzij vele vrijwilligers die vele uren gewerkt hebben was op 12 oktober de opening.



De voorbije 30 jaar zijn er heel wat meubels, kleren, schoenen, keukengerei, bouw materiaal, ramen, deuren, pannen, bakstenen, balken enz ergens een tweede leven begonnen. Hier of in Kortrijk, Antwerpen, Brugge, Genk, Hasselt, Munte, ...

We zijn benieuwd wat de toekomst ons nog zal brengen.

Tekst : Jef Gerets

De volgende mensen zijn de eerste dag meegeweest naar Duitsland om de barak af te breken: Pierre Maesen, Jan Welkenhuyzen, Benny Sohl, Patrick Sohl, Johan Venken, Louis Vandiest, Peter Welkenhuyzen, Valère Gerets, Jan Maesen, Chirs Vandeninden, Nestor Jaspers, Henri Welkenuyzen, Werner Welkenhuyzen, André Frantzen, Robert Bollen, Jos Maesen, Leon Bollen, Paul Meesters, Gerard Gerets, Lucien Dreesen, Jean Kuypers, Jef Gerets, Giel Hermans, Freddy Cramer, August Leysen, Herbert Leysen, Willy Dehaspque, Raymon Brouns, Eddy Bormans en Karel Bormans

Jean Urlings, een dankbaar geschenk

Op 11 maart 2010 is Jean op 83-jarige leeftijd overleden. Jean was de juiste man op de juiste plaats, een spilpersoon in de geschiedenis van Telebouworde.

In september 1973 stelde zuster Lucie en Helene Maesen voor om papier op te halen voor de missies. Maar wie zou helpen en wie zou zorgen voor vervoer? Helene wist Jean Urlings aan te spreken om met zijn tractor in Neerharen rond te rijden met zijn wagen om op te halen. Enkele dagen voor Kerstmis 1973 was het zover. Samen met Louis Vandiest, Christel Hermans, Lisette Maesen, Roeland Muurmans en Patrick Sohl haalden wij 10.000 kg papier op. Die hebben we achteraf in containers geladen. We kregen toen 0.75 frank per kg. In totaal dus 7.500 frank voor de missies. Een goed begin.

En wij waren gestart voor vele jaren. Zonder Jean waren we waarschijnlijk nooit aan de gang geraakt. Vele jaren heeft Jean met ons mee gewerkt met zijn voertuig, terwijl zijn eigen werk op het veld bleef liggen. Hij heeft zich ten dienste gesteld voor missionarissen en ontwikkelingssamenwerking. Hoeveel kilo's papier hij mee heeft opgehaald weten wij niet, maar het moeten er heel veel geweest zijn. Jean heeft zelfs nog mee gereden op een moment dat hij nog moeilijk van de tractor kon op- en afstappen.

Dankbaar denken wij terug aan al die jaren dat Jean met ons mee gewerkt heeft. Verschillende van onze medewerkers bij de papierophalingen zijn reeds gestorven: Jan Maesen, Juul Houben, Gielke Penders, André Lyno, Bollen Eduard, Patrick Sohl, Bollen Leon, Bollen Robert, Didden Koen, ... De Heer geve hen de eeuwige rust.

Over water

De klimaatop in Kopenhagen is alweer bijna een jaar geleden. Zonder duidelijke doelstellingen. Een gemiste kans want vele burgers hadden op allerlei manieren te kennen gegeven dat er nood was aan ernstige maatregelen om de CO₂-uitstoot te reduceren om op die manier de opwarming van de aarde te beperken tot een stijging van 2 graden Celcius.

Maar er is meer aan de hand. Watertekort ! In de toekomst zullen conflicten steeds meer draaien rond water. Even enkele cijfers.

Volgens voorspellingen van de Verenigde Naties zal in 2025 de vraag naar water 56 procent groter zijn dan de beschikbare hoeveelheid. Bijna een derde van de wereldbevolking, ongeveer 2.7 miljard mensen, zal in de komende 25 jaar te maken krijgen met ernstige watertekorten.

Schoon en helder water is schaars. Anderhalf miljard mensen, vooral in ontwikkelingslanden, beschikken niet over zuiver drinkwater. En elke twintig jaar verdubbelt de waterconsumptie, twee keer zo snel als de bevolkingsaan groei.

Droogte en woestijnvorming worden heel erg, ook in rijke landen als Spanje, Australië en Californië. In het noordwesten van India is sinds 2002 het grondwaterpeil elk jaar met 4 cm gedaald, voornamelijk door de kunstmatige irrigatie van landbouwgronden. Meer dan 114 miljoen mensen worden getroffen.

Ook in Vlaanderen, waar het wel alle dagen lijkt te regenen, maken experts zich zorgen om een daling van het grondwaterpeil.

We stoten op de grenzen van het waterverbruik.

Het is een bevreemdende gedachte te weten dat we ons toilet doorspoelen met zuiver drinkbaar water terwijl in sommige landen kinderen vele kilometers moeten lopen voor een emmertje water waar ze dan misschien ook nog eens ziek van worden.

Bezinning

in Vredesdienst

Om te dienen is gekomen
die ons in een wereld zendt
waar we werken aan zijn dromen
tot die wereld Hem erkent.

Om te dienen wordt gezonden
die op rotsgrond is gebouwd.
Door verzoening helen wonden
voor wie toch van mensen houdt.

Om tot dienstwerk bij te scholen
vragen vredevol bekommerd
die soms zoeken, dwalen, dolen
dat zijn Geest zich in hen vormt.

Om zich dienstbaar aan te bieden
draagt Hij liefdevol zijn kruis.
Dankbaar laat Hij ons genieten
van gebroken brood, aan huis.

Om in wederdienst te groeien
troept Hij volgelingen mee.
Rechtgeaard lukt het te boeien
wie afstemt op wereldvree.

Uit "45 gedichten om te bezinnen" van Klem Bellinckx.

Wist je dat ...

Pater Cluydts, stichter en bezieler van Huize Lieve Moensen, zijn 65^e jaar priesterwijding heeft gevierd. We wensen hem een dikke proficiat en wensen hem nog vele jaren in goede gezondheid !

Gaby in de Sleutel weer alle gordijnen en vensters heeft gewassen. Bedankt Gaby !

Vele mensen hun papier en karton komen brengen naar de container aan de Sleutel, maar er altijd enkelingen zijn die ook plastic en isomo achterlaten ☹.

Pastoor Brouwers ons 30 jaar geleden heeft aangeraden om in de Vankerkemstraat nr 8, waar toen de kleuterklas was, iets te bouwen om meubels en kleren te verzamelen.

We vanaf de jaren 70 tot 80 we ook meubels hebben bewaard in de schuur van de familie Aelbers in Uikhoven, de schuur van de familie Maesen in Neerharen en een klaslokaal in Uikhoven.

Zo'n 20 personen op vrijdag 18 juni in de Sleutel zijn komen luisteren naar het verhaal van Johan Venken.

Johan Venken bij het verschijnen van deze editie alweer terug in Congo is om de opvang van straatjongeren en herbebossingsprojecten mee te ondersteunen.

Geïnteresseerden voor het zomerbouwkamp in Heule bij Kortrijk zich nog steeds kunnen melden bij Jef Gerets. Zo'n 13 medewerkers hebben dat al gedaan.

Jef en zijn kompanen nog wekelijks gaan helpen op de Alverberg in Kortesseem.

Onze kalender ook steeds via internet kan geraadpleegd worden. Johan Engelen zorgt ervoor dat alle data netjes terug te vinden zijn op www.telebouworde.be.

Pater Frans Claes zijn eerste bouwkamp heeft meegedaan in Izegem in 1975.

Uit de oude doos

Lang geleden, in 1969, waren we op bouwkamp in Zaffelare bij Marie-Christine Vermeersch. Bergen werk is er toen verzet, maar er is ook heel wat gezongen. Zoals dit bijvoorbeeld.

*Al wat je doet doe het goed.
Al wat je doet dat doet er niet toe,
maar doe het en doe het goed.*

*En wij zijn met z'n allen van de Bouworde
Dat maakt ons nu iedere dag tevrede.
Want wij vormen ploeg en een heel groot hart
Ruimte voor de mens is het woord van ons hart
En we zijn gestart vroemmmmm.*

Familienieuws

Huwelijk

*Samen op de lange weg die het huwelijk je wijst
Samen over bergen heen een hele mooie reis
Samen soms de weg wat kwijt maar nooit meer echt alleen
Elk moment elke nieuwe stap maakt jullie hechter dan voorheen*

Op 31 maart 2010 huwden Johan Venken en Jacqueline Mbuyi Kapinga in het verre Congo. Johan Venken heeft al vele bouwkampen met ons meegedaan en is de laatste jaren actief in Congo. Daar werkt hij met straatjongeren en begeleidt hij herbebossingsprojecten.

We wensen het koppel een gezonde en gelukkige toekomst toe !

Agenda juli - oktober 2010

Zaterdag 10 juli 2010, samenkomst 8u45, vertrek 9u00

Papierophaling in Opgrimbie, Uikhoven en Boorsem

Maandag 12 tot zaterdag 31 juli 2010

Bouwkamp "Hof van Heule" in Heule (Kortrijk)

Voor info en inschrijving bel Jef Gerets 089/71.56.87

Zaterdag 14 augustus 2010, samenkomst 8u45, vertrek 9u00

Papierophaling in Neerharen, Uikhoven en Boorsem

Zaterdag 11 september 2010, samenkomst 8u45, vertrek 9u00

Papierophaling in Opgrimbie, Uikhoven en Boorsem

Zaterdag 9 oktober 2010, samenkomst 8u45, vertrek 9u00

Papierophaling Neerharen, Uikhoven en Boorsem

Tekst ?

Wie een tekst heeft voor het Contactblaadje mag deze steeds bezorgen !

Stuur naar : info@telebouworde.be of geef de tekst af in De Sleutel, Van Kerckemstraat 8 in Neerharen met vermelding "tekst Contactblaadje". Voor de volgende editie moeten de teksten binnen zijn **vóór 1 september 2010**.

Steunen ?

U vindt onze werking belangrijk en wil ons steunen ?

Voor elke bijdrage, hoe klein ook, zijn we U dankbaar !

Rekeningnummer 735-3620362-19

Telebouworde Limburg vzw

www.telebouworde.be
info@telebouworde.be
Rekeningnr.: 735-3620362-19

De Sleutel
Van Kerckemstraat 8 3620 Neerharen
089/71.75.13

Telebouworde Neerharen
Jef Gerets
Nieuwe Ervenstraat 24 3620 Neerharen
089/71.56.87

Telebouworde Hasselt
Jan Reyskens
Dormaelstraat 26 3511 Kuringen
011/25.00.72

SIBO – Bouworde Heusden
Permanente Bouwgezellen
Kapelstraat 73 3550 Heusden
011/43.30.61

Bouworde Vlaanderen, bouwkampen tot 30 jaar

www.bouworde.be
Tiensesteenweg 157, 3010 Leuven
016/25.91.44

Her&Der, bouwkampen van 31 tot 71 jaar

www.herender.be
Tiensesteenweg 157 bus 2, 3010 Leuven
016/25.91.45

Adreswijziging

Ga je verhuizen of wens je het Contactblaadje niet meer te ontvangen ? Laat het ons weten op volgend adres :
Benny Sohl, Azaleastraat 13, 3620 Neerharen
of via email op info@telebouworde.be